

GEKKE WEETJES

Mike, de kip zonder kop

Mike, de kip zonder kop, was een haan die na zijn onthoofding nog anderhalf jaar leefde. De eigenaar van Mike was een boer die de haan in 1945 probeerde te onthoofden. Eén oor en het grootste deel van de hersenstam bleven intact, waardoor Mike de ingreep overleefde. De haan werd een beroemdheid en bracht op het hoogtepunt van zijn populariteit zo'n 4500 dollar per maand op.

Oma snurkt harder dan straaljager

De zestigjarige Jenny Chapman uit Engeland snurkt zo hard, dat het niveau te vergelijken is met een F16-straaljager. Experts melden dat het om het luidste gesnurk gaat dat ze ooit hebben gemeten. Met het snurken haalt zij maar liefst 111 decibel, dat is alsof er een vliegtuig op 90 meter hoogte overvliegt.

Jongen (12) reist naar Bali met creditcard ouders

Een twaalfjarige jongen uit Sydney in Australië is met een creditcard van zijn ouders op reis gegaan. Hij had ruzie gekregen met zijn moeder toen hij hoorde dat hij niet zomaar op vakantie kon. Hij kocht een vliegticket en boekte een hotelkamer op Bali. De school sloeg alarm om zijn afwezigheid. Uiteindelijk kon zijn moeder hem op het Indonesische eiland ophalen.

Exploderende mier op Aziatisch eiland

Onderzoekers hebben op Borneo een kleine, rode mier gevonden die zijn vijanden kan uitschakelen door te exploderen. Tegenstanders krijgen hierbij een gele smurrie met een giftige stof over zich heen. De mier overleeft dit zelf niet, maar zo kan hij de rest van de kolonie redden. Exploderende mieren zijn zeer zeldzaam.

Belg ontvangt 2000 miljard euro op rekening

De Belg Luc Mahieux was even de rijkste mens ter wereld. Hij zag opeens 2000 miljard euro op zijn rekening staan nadat hij de limiet van zijn creditcard had gewijzigd. De Belg nam contact op met zijn bank over het bijgestorte bedrag. Dit bleek natuurlijk een foutje. De mensen spraken hem aan als miljardair, maar het geld werd gewoon teruggeboekt.

Tot slot een extra tip van Jozua Douglas: kijk voor actuele bijzondere berichten op nu.nl in de categorie 'opmerkelijk'. Op broodjeap.nl vind je veel verhalen die mensen elkaar als waargebeurd doorvertellen, maar die dat in de meeste gevallen niet zijn.